



JOHAN & VERONIQUE GEERTS

34 GRANDE RUE,
55700 BROUENNES.
TÉL: +33 329 88 31 79,
MOBILE: +33 647 38 04 42

johan.geerts@sfr.fr
www.onthaastenindemeuse.be
www.louppy.be



De Meuse nodigt jullie uit

Vorige week, tijdens een wandeling vroeg ik aan Veronique of zij een plaats kende, zo dicht bij Antwerpen, waar je zoals hier kilometers en kilometers in het rond kunt zien zonder bebouwing waar te nemen. Alleen bos en akkers en weiden....

De weidsheid van het landschap geeft een haast serene rust, de stilte, alleen de wind en de vogels.

Het tegenovergestelde van Beveren, waar wij vandaan komen, daar is veel lawaai, de licht- en luchtvervuiling, daar is het druk, is er file, is iedereen gehaast, maken we carrière, proberen we veel geld te verdienen, maar zien we jammer genoeg niet meer waar het echt op aankomt.

En ja, het klopt, we missen ook wel dingen die hier niet te vinden zijn. Een hoge bevolkingsdichtheid zoals Vlaanderen en Nederland heeft ook zo zijn voordelen.

Maar we krijgen er zoveel anders voor in de plaats. Ook jonge mensen uit het 'noorden' die we hier leerden kennen willen hier niet meer weg, de tweetaligheid van hun kinderen, het

contact met de natuur, er gaat geen week voorbij of ze hebben meermaals wild gezien, ze zijn vlug zelfstandig en weerbaar. Komen minder in contact met de opgelegde consumptie.

De bevolkingsvermindering die zich ingezet heeft met de eerste wereldoorlog is er de voornaamste reden van, de tijd bleef hier als het ware stilstaan. De tekenen ervan zien we nog in de bunkers die we tegenkomen in de bos- en veldwandelingen, nog steeds doordat mensen nog oorlogstuig vinden. Zoveel jonge mensen, ongeacht hun nationaliteit lieten het leven, dat laat sporen na. Je kan het zien en voelen als je de begraafplaatsen rond Verdun bezoekt. Wij werden er stil van en kregen kippenvel als we de verzameling beenderen zagen in het ossuarium. Ook dit is de Meuse, hier werd de geschiedenis van Europa mee bepaald.

De Meuse nodigt jullie uit, niet zozeer om te bezoeken, maar vooral om te ervaren!

Johan

04/05/2015

Onthaasten in Louppy Onthaasten in de Meuse Er op uit in de Meuse

Het groene departement Meuse in het noorden van Frankrijk....

- *Waar heden en verleden samen komen*
- *Waar cultureel erfgoed het landschap bepaald*
- *Waar natuur nog ongerept en zuiver is – Natura 2000*
- *Waar rust en ruimte vanzelfsprekend is*
- *Waar onthaasten het werkwoord is*

Johan & Veronique





Louppy - Dombras
Département Meuse,
Noord-Frankrijk

De gîte in de Rue Perdue - Dombras

Dombras. Op nog geen 50 km van de Belgische grens ligt de Rue Perdue (de verloren straat) in Dombras, waar deze grote vakantiewoning in alle rust een plek gevonden heeft. Ideaal om van rust te genieten en te fietsen in de wijde omgeving met uw gezin of vrienden.

- Marville met zijn pittoreske centrum en indrukwekkende begraafplaats ligt op nog geen 8 km van de woning.
- Montmédy ligt op 22 km: het citadel met museum van Jules-Bastien Lepage en heerlijke geheimzinnige ontdekkingstochten door de gangen van het citadel.
- Damvillers: ooievaars en de geboorteplaats van de beroemde schilder Jules-Bastien Lepage is nog geen 9 km fietsen.
- En 17 km naar Azannes, het spectaculaire openluchtmuseum met 80 ambachten die worden uitgevoerd door meer dan 400 vrijwilligers.
- Het natuurreservaat 'Étang du Haut Fourneau' vindt u op 14 km, het is hier waar u de kraanvogels kunt zien foerageren. Zelfs in de winter blijven er koppels bij het meer.
- De verlaten Airbase van de Canadezen uit de periode van de koude oorlog ligt op 13 km van uw vakantiewoning.
- Of even op de fiets naar Bréhéville voor een wandeling naar Brandeville. 13 km fietsen en 8 km wandelen. (kijk dan ook even bij het verlaten radarkamp uit de 2^e wereldoorlog!)

Het landschap is heuvelachtig, dus af en toe een goede klim, dan maar even lopen. Of hebt u de hulp van een kleine elektromotor?

De woning is groot en licht, met 3 slaapkamers! En een goede plek om uw fietsen binnen te stallen. Een heerlijk terras waar u na uw ontdekkingstochten kunt genieten van een glas wijn en de barbecue. De keuken is van alle gemakken voorzien en daar kunt u uw eigen maaltijden bereiden.

De Meuse: méér dan een grote rivier

De rivier de Maas (in het Frans Meuse) geeft haar naam aan het groene departement in het noorden van Frankrijk. Grenzend aan België en de Franse Ardennen is het één van de mooiste departementen om te bezoeken. De rivier de Maas stroomt van zuid naar noord en het stroomgebied van deze bijzondere rivier is uitgeroepen tot Natura 2000 gebied. Beschermde natuur met flora en fauna. Vele vogelsoorten vinden hier hun overwinteringsplek, de nodige rust en veelal ook het broedgebied.

's Winters is de rivier wild en breed, gevoed door de regen van Noord-Frankrijk en haar zijrivieren. Kleine rivieren die pittoresk meanderen

door het heuvelachtige landschap van de Noord-Meuse.

Maar wanneer de kraanvogels op de eerste zonnige dag in het voorjaar naar het noorden vliegen en we ze al van verre horen aankomen met hun bijzondere geluid, dan weten we: de lente komt!

's Zomers zorgt de Maas voor verkoeling voor mens en dier. Vissen, zwemmen en gewoon heerlijk aan de waterkant vertoeven met een picknick mand en fles Franse wijn!

Het is hier waar de vakantiewoningen wachten op uw bezoek, waar u kunt onthaasten en u kunt laten betoveren door de magie van dit groene departement.





De kleine gîte in Louppy-sur-Loison



De grote gîte in Louppy-sur-Loison



De kleine gîte in Louppy-sur-Loison

Louppy-sur-Loison: aan de voet van het imposante kasteel 'Chateau d'Imecourt' uit het begin van de 17^e eeuw, ligt de Rue du Moulin met 2 vakantiewoningen. Een grote en een kleine!

Le petit gîte (gîte is het Franse woord voor vakantiewoning!) is intiem en de tuin grenst (hoe kan het ook anders) aan de Loison! De gîte kenmerkt zich door de warme uitstraling van de natuurlijke materialen die zijn gebruikt: het lokale eikenhout uit het bos van Louppy en het Franse natuursteen. Aarde tinten, houten balken, muren van moellons (de lokale kalksteen), de vloer van hardsteen, een imposante schouw, de hardstenen aanrecht met groot wasbekken.

De woning straalt warme en behaaglijkheid uit. Buiten het seizoen wordt er verwarmd met de houtkachel. Een bijzondere warmte die het gehele huis verwarmd en past bij de gebruiken van de lokale bevolking. In de Meuse is de houtkachel nog steeds de meest gebruikte verwarmingsmethode. Ten slotte regelt de wet het 'recht op hout'!

De grote gîte in Louppy-sur-Loison

Aan de overkant van de straat ligt:

Le grand gîte. Terecht heet dit de grote gîte! Met 5 slaapkamers en 2 badkamers heeft u plaats voor alle kinderen en kleinkinderen! Voor al uw vrienden en voor de schoonfamilie! Natuurlijk zijn een baby bed en kinderstoel beschikbaar.

Een gîte om je in terug te trekken: wat dacht u van de sauna (infrarood)!

Of de beamer van de dvd-speler die uw woonkamer in een ware bioscoop omdoopt! De openhaard, de barbecue, het terras, gezelschapsspelen en natuurlijk draadloos internet! En de hond mag mee! Een keuken met alle comfort: oven, gourmet, fondue en magnetron. Een gîte om lief te hebben.

Louppy-sur-Loison biedt al direct de wandeling door het dorp rond het beroemde kasteel.

- Op zondag is het kasteel deels te bezoeken! De orangerie, de duiventil, de kapel en de binnenplaats hebben na deze rondleiding geen geheimen meer voor u.
- Maar ga even verder naar de kapel van de heilige Madeleine (11^e eeuw) met haar interessante begraafplaats.
- Bezoek de parochiekerk St. Martin en de feodale ruïnes! En dat alles in uw dorp!
- Even buiten het dorp de Schotse Hooglanders, vrij grazend in een groot natuurgebied.

Er op uit in de Meuse....

De kleine wasplaats over de Loison is een stille getuige van het zwoegen en zweten met die altijd terugkerende was in dat koude water, en anderzijds is het ook de plaats van plezier en vrijheid. Het is daar waar de vrouwen lachten, roddelden en geruchten verspreidden om zo hun zware taak te verlichten. Even buiten het dorp, in Remoiville, de wasplaats die deels onder de weg doorloopt. Die mag je niet missen en de picknick tafel staat ernaast! Loop eens door naar Jametz: aan het einde van het dorp ligt de recentelijk gerenoveerde wasplaats van Jametz. Een impluvium, oftewel een wasplaats gevoed door vooral regenwater, wat je kunt herkennen aan het dak.

Dagobert II was de laatste koning der Merovingers en hier vlakbij in het bos van Wœvre werd deze koning in 678 op 27 jarige leeftijd door één van zijn volgelingen dood gestoken. Er is een wandeling naar de bron waar dit onfortuinlijke incident heeft plaatsgevonden. Een bos met wilde zwijnen, herten en reeën, heuse boskatten en misschien in de nabije toekomst weer de wolf! Wandelen midden in de natuur.

De festivals en markten:

- Festival Médiéval in Sedan
- Fête de remparts in Montmédy
- Marville en zijn wijnkelders
- Festival Tambours de Fête 2015 – Charleville
- Festival International de Folklore – Carignan
- Venetiaans Carnaval in Verdun
- En vele brocantes en vide-greniers

Meer cultuur?

- De abdij van Orval, net over de grens van België is de moeite van het bezoeken waard.
- De basiliek van Notre Dame d'Avioth, een grote kerk in klein dorp met elke eerste zondag van de maand een heerlijke boerenmarkt.
- Verdun met het bisschoppelijk paleis (er is altijd een mooie tentoonstelling), de boulevard en de kathedraal.
- Hermitage St. Walfroy en de hermitage van St. Rouin

Meer geschiedenis?

- De oorlogsvelden uit de eerste wereldoorlog: Verdun, Fort Douamont, Duzey, Butte de Vauquous, Romagne-sur-Montfaucon, Fleury, en vele andere bezienswaardigheden.

Meer natuur?

- Het stroomgebied van de Maas is Natura 2000 gebied! Neem in Mouzay de weg van de Pont de Poteaux en u bevindt zich direct in het vogelgebied met wulpen, reigers, en alle weide- en moerasvogels die u wilt zien vanuit de vogelkijkershutten.
- Of de kalkgraslanden bij Velosnes en Torgny. Vele vlinders, orchideeën en bijzondere vegetatie. De schaapkuddes houden het gras kort.
- En de Côte St. Germain, bereikbaar vanaf Lion-devant-Dun. Een wandeling naar de top geeft u een imposant uitzicht over de Meuse.

Voor uw vakantie waar u zich thuis kunt voelen, of gewoon even weg voor het weekend.

Op nog geen 250 km van Antwerpen, zo dichtbij en toch helemaal Frankrijk

Meer gastronomie?

Frankrijk is heerlijk eten, 'wining and dining'. En dat kan bij ons!

Gastentafel met lokale ingrediënten.

Wij verzorgen graag voor U een gastentafel. Een heerlijke maaltijd van lokale, vooral verse producten, geserveerd in uw eigen gîte. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Of ga eens eten bij de restaurants in de buurt:

La Croix d'Or in Juvigny-sur-Loison, alleen geopend tussen 12.00 en 14.00 uur. Franse, eenvoudige keuken, Fransers kunnen we het niet maken. De belangrijkste maaltijd voor de Fransen is het middagmaal, dus dan moet u er zijn. Betaalbaar, eenvoudig en heerlijk.

Restaurant Taverne le Cygne in Stenay. Daar kunt u 's middags maar ook 's avonds terecht. De gebakken aardappelen zijn beroemd!